

DOE DE VERDEELDHEID SCHADECHECK

ik weet niet
wat ik voel

ik zoek het *leven* op
de rand van de dood

als er iemand in
de buurt komt ga ik
bezig met die ander

wat wil ik
eigenlijk zelf?

ik ben op zoek
naar mezelf

ik zeg altijd 'ja'
tegen anderen, 'nee'
komt niet in mij op

ik voel mij niet
gauw op mijn gemak

ik schrik als ik
word aangeraakt

ik leef voornamelijk
in mijn hoofd

ik heb lichamelijke
klachten waar geen
oorzaak voor te vinden is

mijn keel knijpt dicht
als ik mijzelf wil uiten

ik ben heel lang aardig
maar dan ontplof ik plotseling

ik kan beter voor anderen
opkomen dan voor mezelf

ik heb conflicten met
leidinggevende/ autoriteiten

ik hoor er niet bij

ik ben verslaafd aan..

als ik enthousiast ben
word ik grenzeloos



HERKEN DE SCHADE
DOOR SEKSUEEL MISBRUIK